

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Inna Lillahi wa Inna Ilayhi Raji'un

Wij behoren tot Allah en tot Hem zullen we terugkeren.

Met diepleedwezen geven wij te kennen, dat vrij plotseling, onze zeer gewaardeerde vriend

Ismael Kaman
m.b.a. "Snorie"

is heengegaan op donderdag 4 januari 2024 te Curaçao.



De ter aarde bestelling zal op een nader te bepalen tijdstip in Suriname door de familie worden bekendgemaakt

WAKA BOENG BRADA...

Moge Jouw Ziel in Eeuwige Vrede Rusten.

Namens:

De diepbedroefde vrienden en kennissen van Curaçao